

Terug naar... jezelf ►

De welpen treinden naar Leeuwarden en daar per bus gezellig naar het Scoutingmuseum Fryslân - jaja, dat bestaat! Ze speelden er Memory, hoorden interessante verhalen over andere scoutinggroepen en over Scouting in de oorlog. En ze zagen de Caspar zélf ook in de tentoonstelling! "Wat hebben we het leuk gehad!"



Familie-BKMWFFF ▼

We startten we het nieuwe jaar met een extra bijzondere Boerenkoolmetworstfuif. Ten eerste bestond het organisatieteam uit zo'n 40 jonge scouts. En ten tweede mocht je je familie uitnodigen, hoe leuk is dat? Het was dus een volle bak, in de Maritieme Academie, bij de nieuwste editie van deze oude groepstraditie.

Wassditdann? ►

Knipselkunst? Koekjes? Nee nee, de wilde vaart kreeg een lesje persoonlijke hygiëne: zelf zeep maken. Met gevoelige weegschalen, geurende etherische oliën, gootsteenontstopper en vet brouwden ze een goedje dat ze vervolgens, vóór het na een half uurtje koken verzeepde, in leuke vormpjes goten. 😊



Onderwaterwereld ►

Wie regelmatig in het welpenlokaal komt zag de afgelopen tijd een complete metamorfose. De keuken is rood-groen geworden (waar kennen we dat toch van? 😊) en het hele lokaal is veranderd in een prachtige onderwaterwereld. Boven je hoofd vaart zelfs een bootje! De welpen vulden het water met kleurrijke vissen.



Winterpret

Na de boerenkoolfuif was er voor de 16-plussers nog een avondactiviteit. Eindelijk is het eens winter in Nederland, met een pak(je) sneeuw, dus we gingen sleeën bouwen! Binnen 40 minuten bouwden de teams van karton en tape fraaie sleden, die in het duister werden getest. Grootste afgelegde afstand (Axel): 12 meter!

**Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:**