

Stiekeme mannetjes

Onze groep is geïnfiltrerd door het Operations team inlichtingdienst 'Junioren zoeken verdachten'. Dat ontdekte de redactie van de Patrijspoort toen deze twee verdachte sujetten met hun geheimzinnige koffertjes bij het clubgebouw werden gespot. Op 27 juli om exact 12.00 uur start hun geheime missie. Sssttt!



Lekker zeilen

Twee- of driemaal per week worden de landvasten losgegooid en hijsen we de zeilen: op zaterdagochtend de jongere speltakken, op vrijdagavond de oudere en op dinsdagavond de CWO-zeilers. Wat hebben we een fijne plek aan het kanaal, ook om te wrikken, te roeien of waterspellen te doen! We genieten er heerlijk van...!



Reuzesprongen

Steeds meer Casparianen kunnen zeilen als de beste. Dankzij de jaarlijkse CWO-cursus gaan de deelnemers met sprongen vooruit. Van 20 t/m 22 juni konden ze bij windkracht 4 hun hart ophalen op de Himpenser Wielen bij Leeuwarden. Tussendoor was er ook tijd voor wat anders, zoals fierljeppen met een wrikriem. 😊



Uit de as herrezen

De nieuwe keuken/bar op ons wachtschip is een pareltje geworden. Opperbarbouwer Hepco verklaarde 'm op 15 juni voor geopend door het luiden van een scheepsbel. Ook de noeste werkers Harm en Ritske werden in het zonnetje gezet. Bedankt voor al jullie harde werk en doorzettingsvermogen mannen.



Geen woorden, maar daden

Las je onze oproep om je lot in de Vriendenloterij te koppelen aan onze groep? Maar deed je dat (nog) niet? Doe het dan alsnog! Dat kan simpel met een belletje naar 088 020 1020. Voortaan krijgt de Caspar dan 40% van jouw inleg, elke maand. Gewonnen prijzen krijg je natuurlijk zelf. Gewoon nú even regelen. Bedankt!



"Rond 1999 begon ik als welp, om jaren later zelf begeleiding te worden bij de wilde vaart. Nu geef ik zeilinstructie, ben ik kookstaf bij kampen én help ik bij verhuur van ons wachtschip. Ook beheer ik vanuit de Stichting Huisvestingbeheer gebouw en terrein."

Gerben - van dit, van dat, van alles wat 😊



Hoog en droog

Je weet nooit waar je de junioren tegenkomt. Dolend op scheepswerf Damen (maart), drijvend in zwembad het Derde Haad (april) en speurend in de bossen van Beetsterzwaag (ook april), zeilend op de Sneker Potten (mei) of bungelend in bomen in Appelscha (juni) – benieuwd waar we ze deze maand gaan tegenkomen!

Uit de oude (dia)doos

Van onze eerste schipper, Jan van de Wetering, kregen we een serie oude dia's cadeau. Dankzij de hulp van wat oude knarren weten we dat op de foto schipper Jan wordt geïnstalleerd door Cor Bernard van de Landelijke admiraliteit. Rechts staat Jos Meijer (mede-oprichter van de Caspar). En links eh... Rick van Bruggen toch?



Borstelbeestjesplaag

Het welpenlokaal heeft te kampen gehad met borstelbeestjes. Bij de opening was er nog niets aan de hand. Maar tegen de limonade snorden er allemaal onstuitbare afwasborsteltjes rond door het lokaal. Elke welp weet nu hoe je van een elektromotortje, een kroonsteentje, een batterij en nog zowat iets leuks kunt maken!



In de prijzen!

Afgelopen weekend waren de Regionale Scouting Zeilwedstrijden. Daar kon je startbewijzen verdienen voor de landelijke wedstrijden bij Zeewolde. De eerste prijzen gingen onze neus voorbij, maar we mogen in september wel weer meedoen om de medailles, samen met de Waldswalkers (Drachten) en Greate Pier (Sneek)!

Komende activiteiten

17-24 augustus: IFKS
7 september: Seizoensopening
5 oktober: Skjin Wetter
Zomerkampen
Welpen: 20 t/m 24 juli
Zeeverkenner: 20 t/m 26 juli
Junioren: 27 juli t/m 1 augustus
Wilde vaart: 3 t/m 10 augustus
Loodsen: 3 t/m 10 augustus

Een oogje in het zeil houden?
Check casparirobles.nl of
facebook.com/caspariroblesharlingen

Vacature van de maand: Materiaalmeester (m/v)

Jij zwaait de scepter over onze kook- en kampeermaterialen. Je houdt van orde en netheid, zodat alles altijd schoon, heel en gebruiksklaar in het magazijn ligt. Dat doe je gelukkig niet in je eentje, maar samen met de kinderen, zodat zij er iets van leren. Iets voor jou? Bel/app Chris via 06-53944765.