

Behaaglijk Poolkam ►

Samen met Devin van Scouting De Linde trokken onze Koen en Sam de stoute schoenen aan voor het 47ste Poolkamp bij Schoonoord. Bij de eerste editie (1978) waren er extreem koude periodes met begin 1979 bijna een Elfstedentocht! Dat troffen de kampeers nu niet, maar ze genoten toch volop van de lange tocht.



Oud en nieuw ▼

Met het nieuwe jaar wisselt ook het voorzitterschap van onze groep. Chris zette ruim 10 jaar zijn energie, kennis, creativiteit en netwerk in voor de Caspar. Op 1 juli gaf hij aan maximaal nog één seizoen voorzitter te blijven. Per 1 januari is Barend Jan voorzitter 'ad interim'. De nieuwe voorzitter wordt gekozen door de groepsraad.

Vette oliebolactie ►

Met vereende krachten hebben we Harlingen op Oudjaarsdag weer een berg aan overheerlijke oliebolletjes, krentbolletjes en appelbeignets bezorgd. Alles versgebakken bij bakkerij Elsinga op Voorstraat 10, geweldig! Alle inpakkers, chauffeurs en bezorgers bedankt, en ook onze drie fotomodellen natuurlijk 😊



Kerstgroet van de welpen ►

De welpen maakten voor thuis voor de kerst 'sneeuwballen' waarin je een kerstboom kunt laten ondersneeuwen. Maar ze dachten ook aan anderen, die misschien wat eenzaam bij hun kerstboom zitten. Daarom maakten ze met stiften en glitters een hele berg wenskaarten voor oudere mensen. Top gedaan!



Familie-BKMWFFF

We startten we het nieuwe jaar met een extra bijzondere Boerenkoolmetworstfuif. Ten eerste bestond het organisatie team uit zo'n 50 jonge scouts. En ten tweede mocht je je familie uitnodigen, hoe leuk is dat? Het was dus een volle bak, in de Maritieme Academie, bij de nieuwste editie van deze oude groepstraditie.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:



BIJRINUS
OFFSHORE & PARTIJHANDEL

The man who holds the average boy's attention for more than seven minutes is a genius.

(Degene die de aandacht van een doorsnee kind langer dan 7 minuten kan vasthouden is een genie.)

Baden-Powell, bedenker van Scouting



Zoutsloter Kerstmarkt ▼

Samen met Devlin van de landscouts stond Willem-Jetze op de Zoutsloter Kerstmarkt. De jongens willen meedoen aan de Wereldjamboree van 2027 in Polen en da's prijzig... Alle moeite was niet voor niets, want het leverde € 359 op! In dit nieuwe jaar kun je ze opnieuw een steuntje in de rug geven, steun hun acties!



Weer wat geleerd ►

De decembermaand staat bol van snoep en cadeautjes, maar het kan niet elke week feest zijn. Zo doken de junioren in de wereld van de techniek. Ze schroefden de meest interessante apparaten open om te ontdekken wat er allemaal in zit en hoe het eigenlijk wérkt, zo'n ding.



◀ Koekhappen 2.0

Er waren afgelopen jaar weer verschillende foute kersttruien te zien bij de zeeverkenners. Zij hadden een opkomst met Oud-Hollandse (kerst)spelletjes zoals rendiertje-prik. Ook het traditionele koekhappen stond op het programma, maar dan voor gevorderden. Zelfs Jelmer, toch niet de kleinste, moest er voor springen.

Ondersteboven ►

Wat een jaar was het weer! Met een groepskamp, zeilcertificaten voor allerlei mensen, weekend- en zomerkampen, leuke opkomsten, strijd op het NK Lelievletzeilen – teveel om op te noemen. Ben jij ook zo ondersteboven van de Caspar? Gelukkig ligt er weer een nieuw jaar voor ons. Heel veel plezier alvast!



Komende activiteiten

20-22 feb - Krokuskamp welpen

Een oogje in het zeil houden?
Check caspardiobles.nl of
facebook.com/caspardioblesharlingen

Vacature van de maand:

Eerste materiaalmeeester

Wij zoeken iemand met hart voor materiaal. Je zorgt dat de scouts met goede spullen op kamp gaan, en dat ze het weer netjes afleveren. Denk daarbij aan tenten, kookspullen, bestek/borden/bekers, olielampen, enzovoort. Lijkt het je wat? Mail dan naar info@caspardiobles.nl